

Seks en vreugde en Christus

1 Kor 6:20b *bewijs God eer met uw lichaam*

Vier avonden over seksualiteit:

Het materiaal is ook per internet toegankelijk: <http://home.hetnet.nl/~gerkeroorda>

Datum Thema

do 18 jun	Seksualiteit als gave van God	Over de plek van seksualiteit in Gods schepping en koninkrijk
do 3 sep	Seksualiteit kwetsbaar intiem	Hoe komt seksualiteit het best tot z'n recht? Over verkering en seksualiteit. Trouwen en samenwonen.
do 17 sep do 1 okt	Homo en hetero	Wat zegt de bijbel over homoseksualiteit? En hoe ga je binnen de gemeente met elkaar om heteros, homos en lesbos?
do 10 dec	Scheiden en hertrouwen	Als christenen uit elkaar gaan, hoe ga je daarmee om? Welke weg wijst Gods Woord daarin? En hertrouwen na scheiding is dat een begaanbare weg?

Avond 4: Homo en hetero deel 2

I Zoektocht

Gen 22:2 *'Roep je zoon, je enige, van wie je zoveel houdt, Isaak, en ga met hem naar het gebied waarin de Moria ligt. Daar moet je hem offeren op een berg die ik je wijzen zal.'*

Voor mij is het zoeken naar vragen rondom homoseksualiteit als een zoektocht waarbij een aantal zaken wel helder zijn, maar waarbij er genoeg vragen overblijven die niet helder zijn. Als we in Gods Woord op zoek gaan naar de weg die hij hierin wijst, dan wijst hij naar mijn overtuiging een weg van *seksuele onthouding*. Een weg waarbij je afziet van een seksuele relatie met iemand van hetzelfde geslacht. Tegelijk roept dit een heleboel nieuwe vragen op: ja maar... Is dit niet een ongelooflijk moeilijke weg? Kun je dit van iedereen vragen? Moet iemand zijn of haar leven dan in eenzaamheid slijten? Enzovoort....

Terecht, als mensen daarmee zitten, dat die vragen gesteld worden. Ik zie die vragen niet als ontkrachting van wat we in de bijbel tegenkomen over de weg die God ons wijst, of als redenen om die weg niet in te gaan zolang we geen antwoord hebben op die vragen. Die vragen vragen om een verder zoeken en doordenken als gemeenschap. Hoe kunnen we elkaar hierin zowel moreel als praktisch tot steun zijn.

Tegelijk zullen er vragen blijven waar alleen God het antwoord op weet. Soms stuurt Hij ons, net als Abraham, een weg op die bij onszelf of bij mensen om ons heen ongelooflijk veel vragen oproept. Durven we deze God te vertrouwen?

☞ Als het gaat om homoseksualiteit hoe sta jij daar dan in:

- De bijbel is – in de lijn van wat hierboven staat – duidelijk over homoseksualiteit. Dat is, hoe pittig het ook kan zijn, de weg die God wijst.
- De bijbel is – in de lijn van wat hierboven staat – duidelijk over homoseksualiteit. Maar eerlijk gezegd stuit het me behoorlijk tegen de borst en gaat het er bij mij niet in.
- Ik heb grote vragen bij de conclusies die getrokken worden uit de bijbel ten aanzien van homoseksualiteit. Volgens mij zou het ook wel anders te lezen moeten kunnen zijn.
- De conclusies die getrokken worden uit de bijbel ten aanzien van homoseksualiteit kloppen niet. Dit is de weg die ons, naar mijn idee, door de bijbel gewezen wordt:

II Boemerang

1 Kor 12:26 *Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee*

Als we vergaande conclusies uit Gods Woord trekken ten aanzien van homoseksualiteit en we die conclusies elkaar voorhouden als de weg die God ons houdt, dan hebben we als christenen de plicht om elkaar in alles te steunen om die weg ook te kunnen gaan. We kunnen niet alleen maar zeggen: dit is de weg die God wijst, ga heen in vrede. We kunnen ook niet zeggen: ik houd mijn mond maar, ik wijs de ander niet de weg die God wijst, want anders moet ik die ander straks ook nog steunen en bijstaan in zijn of haar weg.

Kortom de moeilijke weg van één lid, is de moeilijke weg van de hele gemeente. Niet alleen dat ene lid, maar de hele gemeente zal aangesproken worden op het al dan niet gaan van die weg.

“De christelijke gemeente kan helpen. In de eerste plaats door het gemak waarmee wij met zijn allen ons tevreden stellen met halfslachtigheid in het navolgen van Christus, tegen het licht van het Evangelie te houden. We sluiten zo gemakkelijk compromissen, de een op het gebied van geld en spullen, een ander waar het gaat om idealen als dienstbaarheid en naastenliefde, of de roeping van een christen met het Evangelie de wereld in te gaan, en ook op het punt van seksualiteit en huwelijk. In zo'n getemd christendom komt het ongeloofwaardig over wanneer op bepaalde punten opeens wel radicaliteit gevraagd wordt. Dan gaan mensen zich afvragen waarom homoseksualiteit een uitzonderingspositie krijgt, terwijl er op andere punten wel rek blijkt te zitten en compromissen in de christelijke gemeente gedoogd worden. Is het dan zo vreemd dat het christendom zijn aantrekkingskrachten uitstraling verliest, en homofiele mensen wegllopen?” (Uit CV-Koers juli 2003, Elco Flohr “Wat zegt de Bijbel over homoseksualiteit?”)

☞ Wat zeg jij hierop?

III Christus overtreft alles

Fil 3:7-9 *Wat voor mij winst was, ben ik omwille van Christus als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immers alles. Omwille van hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen en één met hem zijn.*

Bij vragen die rond gevoelige onderwerpen opkomen is het van belang om in de spiegel te kijken: vlucht ik weg voor het kruis? Is iets anders dan Jezus Christus mij meer waard? Wil naast Hem ook nog iets anders blijven vasthouden?

Tegelijk is het van belang om de vragen die er zijn en leven serieus te nemen en op te helderen. Ik ben er zo gaandeweg een aantal tegengekomen waar we doorheen zullen gaan. Wellicht dat er nog meer vragen leven.

☞ Wat gebeurt er met jou als jij in de spiegel van Filipenzen 3:7-9 kijkt?

IV Vragen

1. Hoe moeten homo's en lesbo's dan omgaan met hun geaardheid?
2. Waarom zo 'streng' over homoseksualiteit en zo 'mild' over allerlei andere zaken (op het gebied van seksualiteit) die God ook afwijst?
3. Zo jaag je toch mensen met deze gevoelens de kerk uit?
4. God heeft mensen toch zelf zo geschapen?
5. Als je gewoon die gevoelens hebt?

Materiaal

- 1) Zelf heb ik veel aan het werk van John Piper. Voor wie de engelse taal machtig is verwijs ik graag naar zijn website www.desiringgod.org
Deze website bevat erg veel en toegankelijk materiaal over allerlei verschillende onderwerpen.
- 2) Verschillende artikelen uit CV-koers en de Reformatie. Mocht je ze willen lezen, ik heb ze digitaal en kan ze toe mailen. Ik zoek uit of het mogelijk is die artikelen op mijn website te zetten.
- 3) Voor de theologische en exegetische vragen heb ik met name gebruik gemaakt van "The Bible and Homosexual Practice" van Robert A.J. Gagnon.

Ben je ergens mee blijven zitten, neem gerust contact op.
Ds. Gerke Roorda
De Buizerd 21
9231 KV Surhuisterveen

0512-363256
gerkeroorda@hetnet.nl
<http://home.hetnet.nl/~gerkeroorda>