

Seks en vreugde en Christus

1 Kor 6:20b *bewijs God eer met uw lichaam*

Vier avonden over seksualiteit:

Het materiaal is ook per internet toegankelijk: <http://home.hetnet.nl/~gerkeroorda>

Datum Thema

do 18 jun	Seksualiteit als gave van God	Over de plek van seksualiteit in Gods schepping en koninkrijk
do 3 sep	Seksualiteit kwetsbaar intiem	Hoe komt seksualiteit het best tot z'n recht? Over verkering en seksualiteit. Trouwen en samenwonen.
do 17 sep	Homo en hetero	Wat zegt de bijbel over homoseksualiteit? En hoe ga je binnen de gemeente met elkaar om heteros, homos en lesbos?
do 1 okt	Scheiden en hertrouwen	Als christenen uit elkaar gaan, hoe ga je daarmee om? Welke weg wijst Gods Woord daarin? En hertrouwen na scheiding is dat een begaanbare weg?

Avond 1: Seksualiteit als gave van God

I Een wel-geloof

Spr 18:22 *Wie een vrouw gevonden heeft, heeft iets goeds gevonden, hij ontvangt de gunst van de HEER.*

Het christelijk geloof is geen niet-geloof, het is een wel-geloof. Het christelijk geloof gaat niet over wat er allemaal niet mag. Het gaat over het leven waar God ons *wel* in zet: onze vreugde vinden in God en zo Hem verheerlijken om wie Hij is.

Hetzelfde geldt voor seksualiteit. De nadruk komt in de praktijk snel te liggen op wat niet mag (niet vreemd gaan, geen seks voor of buiten het huwelijk om, geen porno, niet samenwonen). Dat klopt ook dat dat alles niet kan en mag. Toch begin je dan aan de verkeerde kant: God heeft seksualiteit geschapen tot eer van Hem.

- ☞ Herken je de nadruk op *niet*? Hoe werkt dat door in jouw kijk op en omgang met seksualiteit?

II Seksualiteit is een schepping van God

Gen 1:27 *God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.*

De mens is geschapen naar het evenbeeld van God: mannelijk en vrouwelijk. Dat betekent:

- 1) God is de schepper van seksualiteit. Hij heeft het zelf bedacht, ontworpen en gemaakt. Hij zegt over zijn schepping – en dus ook over seksualiteit – dat het *z er* goed is.
- 2) Als schepper weet God ook het best hoe seksualiteit het best gebruikt, genoten en gevierd kan worden en hoe niet. Je doet er in heel het leven en dus ook op seksueel vlak, verstandig aan zijn aanwijzingen ter harte te nemen. Het is gewoon dom, je doet jezelf en anderen tekort als je tegen de grote schepper van hemel en aarde zegt: ik weet het beter.

II Seksualiteit is een schepping van God - vervolg

3) De mens is geschapen als evenbeeld van God, mannelijke en vrouwelijk schiep hij de mensen. Dat betekent dat niet de man alleen of de vrouw alleen het evenbeeld van God vertoont. Maar man en vrouw samen vormen het evenbeeld van God. Het eigene van de seksen weerspiegelen het evenbeeld van God. En ook de seksualiteit zelf, als man en vrouw samen genieten van het seksuele spel weerspiegelen ze daarin het evenbeeld van God. Hun intieme spel waarin ze zich geven aan de ander, wijst boven zichzelf uit naar de intieme, overweldigende, geborgen, warme relatie met God.

Het liefst zou ik hier het engelse woord 'satisfying' (voldoening gevend) willen gebruiken. Een woord wat een overduidelijke seksuele lading heeft. Tegelijkertijd duidt het op een diepe voldoening waar elk mensenhart naar opzoek is. Augustinus zegt daar over: "Onrustig is ons hart totdat het zijn rust vindt in u."

- ☞ Wat betekent het voor jou dat God de bedenker en maker is van jouw seksualiteit?
- ☞ Met welk doel is de mens geschapen? En wat betekent dat voor de seksualiteit?

III De bijbel is bijzonder open over seksualiteit

Spr 5:18,19 (NBG) *Uw bron zij gezegend, verheug u over de vrouw uwer jeugd: een liefelijke hinde, een bekoorlijke ree; laat haar boezem u te allen tijde vreugdedronken maken, wees bestendig verrukt over haar liefkozingen.*

De bijbel is heel open over seksualiteit:

- 1) In positieve zin komt dat het duidelijkst naar voren in het bijbelboek Hooglied waar de liefde en de seksualiteit bezongen wordt. Tegelijkertijd is het nooit pornografisch. Het lied over de liefde laat de kwetsbare intimiteit heel.
- 2) In de wetgeving wordt man en paard genoemd: vreemd gaan, verkrachting, incest, homoseksualiteit, bestialiteit, (tempel)prostitutie (vgl. Lev 18). De bijbel is nergens naïef of preuts.
- 3) De bijbelse geschiedenis wind geen doekjes om seksuele misstappen, om maar een aantal te noemen: Noach, Lot, Ruben, Juda en Tamar, David en Batseba, Absalom.
- 4) De relatie tussen God en zijn volk wordt vaak uitgedrukt in termen van een huwelijksrelatie. De liefde tussen God en zijn volk is geen platonische liefde (=liefde op afstand, waarbij lichamelijkheid, intimiteit en seksualiteit geen enkele rol speelt). Seksualiteit levert woorden om de inhoud van die relatie weer te geven. Ook de ontrouw van Gods volk wordt geschilderd in heftige kleuren van vreemd gaan (vgl. Hosea, Ezech 16).

Stellingen

- ☞ Vergeleken met de bijbel zijn wij als christenen preuts.
- ☞ De 'voorlichting' aan onze kinderen kan veel opener. Daarbij moet niet alleen het biologische (hoe doe je het?), maar ook de intimiteit uit de doeken gedaan worden.

IV Seksualiteit verwijst naar God

Paulus in Ef 5:31, 32 *'Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één lichaam zijn.'* Dit mysterie is groot – en ik betrek het op Christus en de kerk.

Seksualiteit wijst boven zichzelf uit naar God en staat zo ten dienste aan het groeien in het kennen van God. Het is niet voor niets dat in de bijbel de taal van de seksualiteit gebruikt wordt om de relatie tussen God en zijn volk en/of gemeente in uit te drukken. In Ef 5 wordt de relatie tussen man en vrouw in het huwelijk direct verbonden aan de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Ook zijn we als bruid van Christus onderweg naar de bruiloft van het Lam.

IV Seksualiteit verwijst naar God - vervolg

Dat betekent dat:

- 1) Seksualiteit boven zichzelf uitgetild wordt. Het is niet alleen maar iets plats, in die zin dat je nu eenmaal seksuele behoeften hebt die om bevrediging vragen. Seksualiteit is een wegwijzer naar God.
- 2) Seksualiteit gerelativeerd en gereguleerd wordt. In onze huidige cultuur geldt de norm dat een leven zonder seks een kaal of incompleet leven is. Het gevoel is: "Dan mis je toch wel heel wat!" Het is vreemd om – zo lang je anderen daar niet mee schaadt – jezelf beperkingen op te leggen in je seksuele gevoelens en gedragingen. De taal van het christelijk geloof laat zien dat de relatie met God in Jezus Christus zo'n diepe bevrediging kent, dat die een bevredigend seks leven compleet overstijgt.
- 3) Mis- of fout gebruik van seksualiteit verstoort de relatie met Jezus Christus en het kennen van God. Het wordt dan niet beleefd met plezier 'voor Gods aangezicht'. Het wijst dan niet boven zichzelf uit naar de bijzondere relatie met Christus.

- ☞ Dat seksualiteit verwijst naar God is mooi, maar wat heeft iemand die niet getrouwd is hier nu aan?
- ☞ Hoe zou dat eruit moeten zien, huwelijken die de relatie tussen Christus en de gemeente weerspiegelen? (vgl. Ef 5)

Materiaal

- 1) Zelf heb ik veel aan het werk van John Piper.
 - a. Voor wie de engelse taal machtig is verwijs ik graag naar zijn website www.desiringgod.org Deze website bevat erg veel en toegankelijk materiaal over allerlei verschillende onderwerpen.
 - b. In zijn meest bekende boek "Verlangen naar God" wijdt hij een heel hoofdstuk aan het christelijk huwelijk. De gedachten die hij daar verwoord zijn ook verwerkt in deze catechese.
 - c. Verder heb ik van hem gebruikt "Sex and the Supremacy of Christ"
- 2) Een goed uitgebreid boek dat vanuit een christelijk kader schrijft over seksuele technieken is "Liefde voor twee. Seksuele technieken en seksuele harmonie in het christelijk huwelijk." van Ed en Gaye Wheat isbn 90-6067-859-1. Stellen die ik trouw maar ook andere trouwlustigen in mijn omgeving raad ik dit boek altijd aan. Het blijkt in de meeste gevallen behoorlijk de gaten te dichten die de ouders in de seksuele opvoeding hebben laten zitten.
- 3) Op huwelijkscatechese heeft ds. Den Hertog het boek "Ik beloof je trouw! Bouwstenen voor een gelukkig huwelijk" van L.M. Vreugdenhil ISBN90-239-1765-0 behandelt.

Ben je ergens mee blijven zitten, neem gerust contact op.

Ds. Gerke Roorda
De Buizerd 21
9231 KV Surhuisterveen

0512-363256

gerkeroorda@hetnet.nl

<http://home.hetnet.nl/~gerkeroorda>