

Samenvatting:

Het leven met de Heer is niet één keer een keus maken, maar steeds weer kleine keuzes maken. Daarbij heb je een radar nodig: zo zie je je directe omgeving: de wijsheid van mensen om je heen. Tegelijk heb je een kompas nodig, die wijst aan welke richting je op wil. Te lang niet op je kompas kijken veroorzaakt, dat je ergens uitkomt waar je niet uit wil komen.



2 Korinte 6:14-16:

Vorm geen ongelijk span (hier: werk niet samen in evangelieverkondiging met mensen die Christus niet echt kennen); je hebt geen gezamenlijke basis:	
Gerechtigheid tvr wetteloosheid	Denken vanuit Gods wijsheid of uit jezelf
Licht tvr duisternis	Met of zonder Gods kijk op de wereld leven
Christus tvr Beliar	Op weg naar God of dit leven alleen
Gelovig tvr ongelovig	Door Christus een ander mens geworden
Tempel van God	God komt alle ruimte opeisen

Het gaat in de tekst om meer dan een verbod, veel meer nog aanwijzen, dat Christus je leven totaal anders maakt. Hoe zou je nog kunnen of willen leven zonder gebed, vertrouwen, liefde en zekerheid? Steeds samen leven met iemand die dat niet heeft, dat wil de Heer niet, daar rust geen zegen op: dat doet pijn, dat stoort, samen is niet één leven te maken.

Een gezamenlijke basis (of het ontbreken daarvan) blijkt bij spanning, verdriet en ziekte. Praat op tijd hoe je zou reageren op kinderloosheid, verliefd worden op een ander, overlijden van je ouders. Zou je samen hetzelfde tegen je kind zeggen als die dodelijk ziek is?

‘Alleen als je niet al te overtuigd bent van je eigen geloof’ blijf je gelukkig in een gemengde relatie (conclusie na 10 interviews in: Pauline Weseman, *het duivels kussen, wat als je partner een ander geloof heeft dan jij?*, Kampen 2008, blz. 169). Samen op dezelfde God gericht zijn, het maakt je leven zoveel gelukkiger, doelgerichter, completer.

Blijf op koers, hoe je leven ook geworden is. Maak dagelijks de keus om je te richten op God en zijn toekomst. Dan mag je Zijn hulp verwachten.

Vragen om te bespreken:

1. Kunnen je (klein) kinderen en vrienden proeven, dat het voor je onmogelijk is om zonder God te leven? Waaraan?
2. Bedenk eens 30 situaties, die je de komende 40 jaar kan overkomen. Hoe denk je dat jouw ouders daar op reageren, zijn/haar ouders, jouw/haar/zijn vrienden? Hoe zou je zelf reageren?
3. Hoe wil je dat je leven er over 20 jaar uitziet? Hoe bereik je dat? Hoeveel kans is er, dat je leven verloopt als Floris (na allerlei kleine keuze en uitstel anders dan je wil)?

Volgende week:

In leerdienst 3 staat Genesis 2:24 centraal. Lees dat gedeelte een paar keer door. Hoe leer je God hier kennen? Wat valt je op? Welke 3 stappen zie je in deze tekst?