

Samenvatting:

Voorbeeld van de caravan, die de berg niet op komt. Dan kun je of (1) de draaglast verminderen (kleinere caravan) of (2) de draagkracht vergroten (grotere auto).



Onze neiging is in veel dingen: minder dragen in het leven, het leven makkelijker maken. God investeert juist in draagkracht. Hij geeft zijn Geest van geduld, zelfbeheersing, volhouden om ons sterkere mensen te maken; sterk genoeg om in een moeilijke wereld te leven.

Johannes 16:33:

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij.	De band met Christus en zijn toekomst is belangrijker dan alle andere dingen in dit leven.
Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld,	In iedere tijd zijn andere dingen zwaar. Nu is dat: <ul style="list-style-type: none"> • Gods aanwijzing over relaties zijn haast tegengesteld aan maatschappelijke normen. • Zonder relatie in maatschappij is ongewoon
maar Ik heb de wereld overwonnen;	Christus zet ons op weg naar Zijn toekomst met Hem; daar draait alles nu om.
daarom, houd moed.	God investeert in draagkracht, blijf gericht op Gods toekomst.

Vanuit deze houding kun je geluk, huwelijk, relaties en liefde relativeren (andere dingen zijn nóg belangrijker). Dan begrijp je ook uitspraken uit de bijbel als ‘het is goed voor een mens alleen te blijven’ of ‘wie trouwt, handelt goed, wie níet trouwt, handelt beter’ (1 Korinte 7:26,38).

Deze houding voedt verwondering. Niemand heeft recht op geluk of op een relatie. Vaak gééft God het wel; en hoe! Terwijl we het niet verdienen, geeft God veel mensen een huwelijk om je te helpen bij God te blijven en te genieten van liefde. En daarbij geeft Hij dan gezelligheid, intimiteit en onderlinge hulp.

God investeert meer in draagkracht, dan dat Hij draaglast vermindert. Voor wie een moeilijk leven heeft – op gebied van relaties of op een ander gebied -, mag weten: onze inspanning voor de Heer is nooit voor niets. Om het met het voorbeeld te zeggen: het is zwoegen met een zware caravan, maar je brengt wel veel boven.

Vragen om te bespreken:

1. Herken je het, dat volgelingen van Christus het in onze tijd (extra) zwaar hebben als het gaat om relaties, liefde en seksualiteit? Geeft de Heer ook extra kracht? Hoe?
2. Wil je bij deze God horen, die de moeilijkheden niet voor ons weg haalt, maar zijn Geest geeft en ons oproept geduldig te zijn, door te zetten en te (blijven) werken aan zelfbeheersing? Hoe laat je dat zien?
3. Van wie houd je het meest, van God of van je (toekomstige) geliefde? Hoe blijkt dat?

Volgende week:

In leerdienst 2 staat 2 Korinte 6:14-18 centraal. Lees dat gedeelte een paar keer door. Hoe leer je God hier kennen? Geef voor jezelf eens antwoord op de vragen uit vers 14 tot 16.